

Historie

Het ging in de negentiende eeuw goed met de loge Vicit Vim Virtus; men groeide voorspoedig. Daarom kocht men voor 1 gulden per vierkante meter een stuk grond aan de Ripperdastraat 13, om er een eigen gebouw op te richten. Architect en logelid van den Arend ontwierp het gebouw en in 1876 kon het in gebruik worden genomen. In 1923 werd het gebouw flink uitgebreid. Dat kon ook niet anders, want het ledental groeide explosief tot bijna 140. Om als loge elkaar goed te kennen en de juiste sfeer te treffen is dat teveel.

Accommodatie

In het gebouw is een aantal ruimtes voor verschillende doeleinden, waaronder:

- De sfeervolle voorhof voor de wekelijkse comparities
- De monumentale werkplaats, waar rituelen worden opgevoerd zoals inwijdingen
- Een bestuurskamer
- Een bibliotheek
- Een keuken voor hapjes en drankjes